

## **DE ZONNEBLOEM: AL BIJNA 70 JAAR EEN BEGRIP IN ABCOUDE EN BAAMBRUGGE**

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook voor onze afdeling, die zich dank zij een fijne groep vrijwilligers al bijna 70(!) jaar inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.

Ieder mens heeft behoefte aan gezelschap, maar, als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen.

De vrijwilligers van onze afdeling bezorgen je graag een geluksmomentje. Zo komen zij graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseert De Zonnebloem ook verschillende activiteiten, zoals spelletjesmiddagen, boottochten, vakanties en nog veel meer.

Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of weet jij iemand, waarvan je denkt 'dat is iemand voor De Zonnebloem'? Neem dan contact met ons op.

Volg ons ook vooral op Facebook!

[www.facebook.com/DeZonnebloemAbcoude-Baambrugge](http://www.facebook.com/DeZonnebloemAbcoude-Baambrugge)

Word ook vrijwilliger!

Wil je ook mensen met een lichamelijke beperking helpen door en zo af en toe een geluksmomentje te bezorgen? Ligt je talent bij een praatje maken of activiteiten organiseren? Word dan vrijwilliger bij onze afdeling!

Heb je ambities voor een bestuursfunctie? Ook daar zijn we altijd naar op zoek! Interesse?

Neem dan contact op met de secretaris van onze afdeling:

Annemiek Soer, tel 0294-281710 (na 18.00 uur)

of stuur een berichtje naar [zonnebloemabcoudebaambrugge@gmail.com](mailto:zonnebloemabcoudebaambrugge@gmail.com)